



Andries Jumelet met op de achtergrond Camping Zon & Zee. © Johan vd Heijden

Citroenen, de Zeeuwse vlag en mosselen: dit waren de acties waarmee scheidend raadslid Andries Jumelet (78) de aandacht trok

Na 25 jaar stopt Andries Jumelet (78) als raadslid in Reimerswaal. Dinsdag zit hij voor het laatst bij een raadsvergadering. Regelmatig wist hij de aandacht te trekken met opmerkelijke acties. Een terugblik.

Michiel Bouwman 12-05-23, 19:30

Trakteren op... citroenen

We schrijven april 2017 en de raadsleden krijgen een wel heel opmerkelijke traktatie voorgeschoteld. Jumelet (ChristenUnie) schiet in de lach als hij eraan terugdenkt. „Toenmalig wethouder Jaap Sinke had eens gezegd dat de sfeer zo zuur was in de gemeenteraad. Er was zo weinig humor. Wat mij betreft nog steeds te weinig, hoor. Maar dit was puur een actie waarvan ik dacht: Jaap, je krijgt 'm terug. Ik denk dat ik zoiets geërfd heb van mijn vader, die wethouder en raadslid is geweest in de voormalige gemeente Bruinisse. Die kon dat als geen ander. In raadsvergaderingen kwam hij weleens met gedichten van Joost van den Vondel of Jacob Cats. Hij kon dat in zo'n vergadering dan heel mooi citeren. Je moet wat proberen om de humor er in te houden.”

Een grote poster van de Yerseke Moer met daarop, gefotoshoot, de nieuwe kerk van de gereformeerde gemeente. Om duidelijk te maken wat de impact van het gebouw zou worden.

„Die poster is voor mij gemaakt door een van de tegenstanders van die bouw van de kerk. Met hen voerde ik actie. Al was ik niet tegen de bouw van een nieuwe kerk, dat moet de gereformeerde gemeente zelf weten. Maar het ging puur om de locatie: in het stuk uitbreidingsplan waar misschien wel tweehonderd woningen gebouwd zouden kunnen worden. In plaats daarvan van zou er één kerk komen. De uitstraling van dat gebouw vond ik ook niet goed. Als je nu van de Kijkuit over de dijk naar het Damsestraatje loopt, [kijk je nu al op die kerk](#). Je ziet hem van alle kanten. En dan staat de toren er nog niet op. Die wordt flink, hoor.”

Met mossels aanschuiven in de raadsvergadering om de sector te steunen.

„Dat heb ik twee keer gedaan. De tweede actie was het belangrijkste, dat speelde in 2016 [tijdens de onrust rond de tetrodotoxinebesmetting](#). Van Prins & Dingemanse kreeg ik twee kilo mosselen voor ieder raadslid, en van het Nederlands Mosselbureau kreeg ik T-shirts met de tekst ‘Zeeuwse mosselen kunnen altijd’. De raadsleden trokken dat aan, net als het college van B&W: over het overhemd met stropdas heen (zie video, red). Zelf had ik een schort aangedaan, en banners neergezet. De motie die iedereen opriep om de mossel gewoon te blijven eten, [is zonder problemen ondertekend](#).”



In 2016 diende Jumelet een 'motie van vertrouwen' in voor de Zeeuwse mosselsector, die toen te lijden had onder de tetrodotoxinebesmettingen. © Marcelle Davidse

Het verhaal van Olivier B. Bommel

„Vroeger las ik de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Elke dag stond daar een verhaaltje in van Heer Bommel. Van kinds af aan was ik daar fan van, alle figuren uit die verhalen kende ik wel zo'n beetje. Tijdens de raadsvergadering maakte ik er een verhaaltje van en kreeg ieder raadslid wel een naam. Burgemeester Huisman van Reimerswaal werd Dickerdack van Rommeldam. De verslaggever van de PZC werd Argus, en de dorpsraden - waar het over ging in die vergadering - de Kleine Volkjes.”

De Zeeuwse vlag gaat uit

„Ik was het vergeten, maar nu je het zegt... Dit had te maken met de bomen langs de dijken die we hebben in de gemeente. Vooral in de Olzendepolder. Die bomen werden massaal omgezaagd. Gebeurt trouwens in de hele Zak van Zuid-Beveland en op Walcheren. Er zouden bomen voor terug komen. Daar was ik blij mee. Maar achteraf ging het om van die kleine sprietjes die neergezet werden...”



De Zeeuwse vlag gaat uit nadat een motie van Jumelet steun krijgt van het Reimerswaalse college. © Joeri Wisse